

IK HEB EEN DROOM...

D A D bm

1. Droom jij wel eens dat er vre - - de kan be-staan, dat de men-sen
 2. Droom jij wel eens dat de lei-ders der vol-ke-ren steeds de weg van

A G D A G

le-ven voor el-kaar. Dat ooit rechtvaar-dig-heid als wa-ter stroomt
 God op wil-len gaan; ge-rech-tig-heid en vre-de als hun doel;

em em/d A

1 | 2 | Refrein:

en ge-rech-tig-heid vloeit hel-der, klaar?
 werkend aan het i--de-aal be- staan? Ik heb 'n

D fis m G D

D A bm E7 D

droom, ik heb 'n droom, ik heb 'n droom, diep in mijn hart. 'n

Droom dat eens voor ons de dag na-der-bij ko-men zal vol vre - de

G A7 D

voor ieder op aard.

3. Droom jij wel eens dat de oorlogen eindigen.
 Zwaarden worden omgesmeed tot ploeg,
 en mensen niet meer denken aan geweld:
 Vrede en geluk is dan genoeg?
4. Droom jij wel eens dat we samen bij machte zijn
 wanhoop te verdragen als het moet;
 vanuit geloof nieuw licht verkondigen
 juist in tijd van nood en tegenspoed? REFREIN:

(tekst: vrij naar ds. Martin Luther King)
 (mel.: I know him so well - Andersson/Ulvaeus/arr. F. Sterenberg)