

21. God groet u zuivere bloeme  
*1. 16e eeuw/ m. 1600/ bew. J. Vermulst*

T  
 1. God groet u, zuiv·re bloe - me, Ma - ri - a, ma - ged fijn.  
 Ge - doog dat ik u roe - me: lof moet u al - tijd zijn! Als

S  
 A

T  
 B

gij niet waart ge - bo - ren, o rei - ne Ma - ged vrij, wij

wa - ren al - len ver - lo - ren, aan u be - veel ik mij!

2. Maria, liele-reine,  
 gij zijt mijn toeverlaat,  
 Zoals een klaar fonteine,  
 die nimmer stille staat,  
 Zo geeft gij ons genade  
 en staat uw dienaars bij:  
 Och, sta mij toch te stude:  
 aan u beveel ik mij!

3. O roosken zonder doren,  
 o, violette zoet.  
 O bloemken blauw in 't koren,  
 weest, mij, uw kinde, goed!  
 Vol liefde en gestadig.  
 ootmoedig zo zijt gij:  
 Och, weest mij toch genadig:  
 aan u beveel ik mij!

4. Mijn alderliefste Vrouwe,  
 o Maagd gebenedijd,  
 op u rust mijn vertrouwen,  
 want gij Gods Moeder zijt.  
 O zuiv're Maged schone,  
 bid uwe Zoon, dat Hij  
 mij geve te hemel te lone;  
 aan u beveel ik mij.

22. God groet u zoals bloemen  
*1. J. Duin/m. God groet u zuivere bloeme*

1. God groet u, zoals bloemen  
 u groeten op het veld --  
 Maria die wij noemen  
 moeder van Israël.  
 Als gij niet was geboren --  
 wie zouden wij dan zijn?  
 Gingen wij niet verloren, --  
 onthoemden waren wij.

2. Een roos die zonder dorens  
 wacht op de zonnegloed --  
 zo staat gij uitverkoren  
 totdat gij openbloeit.  
 De hemel van zo hoge,  
 de aarde van omlaag  
 staan over u gebogen,  
 vrouw die om leven vraagt.

3. God groet u, zoals sterren  
 en licht van zon en maan.  
 Hij is als licht van verre  
 over u opgegaan.  
 Die groot is in zijn daden  
 werd u tot goed en bloed.  
 Gij, Moeder vol genade,  
 Maria wees gegroet.